



voor de Kerk van Peize

Wie zijn wij?

Midden in het dorp Peize staat een prachtige, zevenhonderd jaar oud kerkgebouw. Omgeven door monumentale bomen. In de kerk staat een beroemd doopvont en het oudste orgel van Drenthe.

Een diversiteit van enthousiasme mensen, betrokken en solidair, vormt de geloofsgemeenschap: vrouwen en mannen, jong en oud, homo en hetero, iedereen is er meer dan welkom bij onze kleine maar dappere oefenplaats voor gelovig leven met lef en visie ongeacht vanuit welke traditie dan ook!

Een gemeenschap die met elkaar optrekt en elkaar en anderen helpt waar dat nodig is. Waar je vrijuit en vertrouwd kunt praten over vragen die er toe doen. En waar de woorden omgezet worden in daden, naar de derde wereld, naar de arme kant van Nederland, naar gasten in ons midden.

De zondagse viering om tien uur zet ons op scherp en geeft troost, hoop en energie, evenals de zingevende, spirituele activiteiten door de week. Ons kerkgebouw wordt momenteel gerenoveerd; we houden de vieringen elders en hopen met Pasen het vernieuwde gebouw te kunnen heropenen.

Wat willen we graag met kerkmuziek?

Wij willen graag hemelse strelingen. Muziek, trillingen die verbinden en ontstaan in symbiose met gesproken woorden en onuitgesproken gevoelens. Zie hiervoor de bijlage [Hemelse Strelingen](#).

Wie zoeken wij?

Wij zoeken met ingang van het nieuwe seizoen (september 2021) een kerkmusicus, die enthousiast wordt van dit beeld van [Hemelse Strelingen](#) en die zin heeft hieraan deel te hebben in de vieringen op zondagochtend. Die orgel, vleugel en zo mogelijk ook andere instrumenten bespeelt.

En die verder:

- Zorg draagt voor het organiseren van het onderhoud van het orgel
- op basis van op te stellen richtlijnen toestemming verleent tot bespeling van het orgel en dit begeleidt, in samenwerking met de Exploitatiecommissie die de verhuur van de kerk regelt.

Hoe gaat het in praktische zin?

- Je werkt samen met een poule van kerkmusici die een keer per maand ingezet worden. De overige drie keer vul jij in. Jij zorgt voor het maken van een rooster.
- In de vieringen wordt gebruikt gemaakt van o.a. het Nieuwe Liedboek, Taizé, Gezangen voor Liturgie en Iona. Ook is er ruimte voor andere invalshoeken.

Wat bieden wij?

Wij bieden een mooie sfeer, een fijne gemeenschap en een prachtige vleugel en monumentaal orgel.

Daarnaast kunnen we u de maximale vrijwilligersvergoeding (€ 1800 per jaar, exclusief reiskosten) bieden.

Reageren?

Als deze oproep je aanspreekt, stuur dan een digitale brief inclusief cv naar Ann Scholten, secretaris van onze gemeente, aescholten030@gmail.com. Sluitingsdatum 1 maart 2021. Geïnteresseerd en wil je meer weten? Neem contact op met Chris de Valk, pastor, op nummer (050) 5032498.